

KINH CÔNG ĐỨC
TẨM PHẬT



Printed for free distribution by

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415

Email: overseas@budaedu.org

Website: <http://www.budaedu.org>

Mobile Web: m.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not to be sold.

KINH ẤN TỔNG KHÔNG ĐƯỢC BÁN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM



Dịch giả: Thích Thanh Giác



**KINH CÔNG ĐỨC
TÂM PHẬT**

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

PL. 2555 - DL. 2011



*Bát cơm xin khắp ngàn nhà
Chiếc thân đơn độc bước xa dặm trường
Chỉ vì sinh tử vô thường
Xuân qua thu lại hồng dương độ đời.*



**THÀNH HỘI PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
TỔ IN KINH VĨNH HOÀNG**

Thực hiện




Địa chỉ : Chùa Cao Linh - Bắc Hà - Bắc Sơn - An Dương TP. Hải Phòng
Điện thoại: 031.3589672; FAX: 031.3589850




HẾT THẢY CUNG KÍNH

**Dốc lòng kính lạy Phật, Pháp, Tăng
thường ở khắp mười phương.**


(3 lần 3 lễ )

*Con kính dâng năm phân hương tốt.
Khói bay ra nghi ngút mười phương
Cúi xin Phật mở lòng thương
Nhận cho con được dâng hương cúng dàng.
Lấy hương này sửa sang cõi Phật
Ai lấy đều cùng phát đạo tâm*

(1 lễ )

**DÂNG HƯƠNG CÚNG DÀNG RỒI
DỐC LÒNG KÍNH LẠY**

**Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười
phương.**

(1 lễ )



**Đấng Như-Lai vẹn đầy phúc tuệ
Đức minh mông như bể khôn lường
Độ cho khắp cả mười phương
Thoát vòng khổ não lên đường tiêu dao.**

**Đạo mầu nhiệm núi cao khôn sánh
Khắp muôn đời phàm thánh quy y
Lòng đầy hỷ, xả, từ bi
Lấp bằng bể khổ sông mê chẳng còn.**

**Thành phiền não cùng non ngã mạn
Phá tan tành từ ngọn đến chân
Lòng không vướng chút bụi trần.**

**Pháp thân tự tại muôn phần yên vui
Báo thân hưởng đời đời sung túc
Hóa thân ra muôn ức nhẹ nhàng
Hào quang soi khắp mười phương.**

**Phá tan tành hết mọi đường tối tăm
Dung nhan đẹp đủ ba hai tướng
Sức oai thiêng vô lượng vô biên
Cho bao loài được như nguyên.**



Một lòng bình đẳng chẳng thiên vị gì
Coi kẻ oán cũng y ruột thịt
Thả bè từ vớt hết trầm luân
Chúng con mừng có thiện nhân.

Được làm người lại được gần Như-lai
Dốc lòng lạy xin Ngài soi xét,
Nguyện đời đời sạch hết nghiệp duyên
Chẳng còn vướng chút lo phiền
Tiêu dao tự tại chúng lên Bồ-Đề .

“**Án phạ nhật la vật**” (3 lần)

NHẤT TÂM QUY MỆNH




DỐC LÒNG KÍNH LẠY

Phật, Pháp Tăng thường ở khắp mười
phương .

(1 lễ )

DỐC LÒNG KÍNH LẠY

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy dạy
bảo chúng con .

(1 lễ )




DÓC LÒNG KÍNH LẠY

Đức Phật Dược Sư Lưu Ni Quang Vương là thầy cứu chữa bệnh khổ cho chúng con.

(1 lễ )

DÓC LÒNG KÍNH LẠY

Đức Phật Di-Lặc là thầy dạy bảo chúng con đời sau .

(1 lễ )


DÓC LÒNG KÍNH LẠY

Đức Quán Thế Âm Bồ-Tát là bậc cứu khổ cứu nạn cho chúng con.

(1 lễ )


DÓC LÒNG KÍNH LẠY

Đức Đại Thế Chí Bồ-Tát là bậc giúp đỡ chúng con .

(1 lễ )


DÓC LÒNG KÍNH LẠY

Đức Địa Tạng Vương Bồ-Tát là bậc cứu chúng sinh ra khỏi ngục tù .

(1 lễ )

DÓC LÒNG KÍNH LẠY


Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát là bậc mở mang trí tuệ cho chúng con .

(1 lễ )




DỐC LÒNG KÍNH LẠY

Đức Phổ Hiền Bồ-Tát là bậc làm các điều nguyện lớn cho chúng con theo.

(1 lễ )


DỐC LÒNG KÍNH LẠY

Đức Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ-Tát đều cùng soi xét cho chúng con .

(1 lễ )


DỐC LÒNG KÍNH LẠY

Hết thấy chư vị Hiền Thánh ở khắp mười phương .


(1 lễ )

DỐC LÒNG KÍNH LẠY

Tây thiên đông độ lịch đại chư vị Tổ Sư .

(1 lễ )

Nay con xin vì các bậc con mang ơn cùng hết thấy chúng sinh, trừ bỏ hết nghiệp chướng, dốc lòng dãi bày sám hối .

(1 lễ )

Chúng con xin dốc lòng sám hối

Để dãi bày tội lỗi xưa nay,

Xét con tạo ác đã dày

Vì ngu, tham, giận mà gây thói tà.



Lòng, miệng mình sinh ra mọi tội
Suy cho cùng đều bởi sáu căn,
Mắt ưa sắc, lưỡi tham ăn
Tai say mê tiếng, mũi thuần mến hương.

Thân thích xúc, lòng vương mọi pháp
Hợp cùng nhau tạo ác vô cùng,
Xấu xa chất chứa đầy lòng
Hại người hại vật thật không thiếu gì.

Lòng tham, giận, ngu si điên đảo
Miệng điêu toa, dở giáo trăm chiều,
Bồ dung thường đặt nên điều
Ăn không nói có dệt thêu hại người.

Hết nguyên rửa lại lời ác độc ác
Chẳng khác gì Càn Sát Ma Vương,
Thân còn trộm cắp đủ đường
Tham tàn, giết hại chẳng thương muôn loài.

Thói nguyệt hoa đêm ngày say đắm
Làm bao điều rối loạn nhân luân,
Nay con then khổ muôn phần
Vì mê nên đã trầm luân bao đời.



**Thân chẳng khác bè trôi sóng vỗ
Chịu đắm chìm bể khổ sông mê,
Bấy lâu chưa biết đường về
Cam lòng theo nghiệp dắt đi đủ đường.**

**Chư Phật động lòng thương con đại
Muốn cứu con thoát khỏi luân hồi,
Gắng công cầu đạo không ngại
Trải bao cay đắng chẳng lui chuyển lòng.**

**Tổn tính mệnh cũng không hề tiếc
Nguyện đời đời độ hết chúng sinh,
Con nay dốc một lòng thành
Cúi xin dãi tỏ tội tình của con.**

**Bằng tư tóc chẳng còn dám giấu
Sám hối cầu Tam Bảo chứng minh,
Trước cầu sạch tội cho mình
Sau xin cho cả chúng sinh muôn loài.**

**Bao tội lỗi đồng thời giải thoát
Dốc lòng thành xin Phật rộng thương,
Từ nay chẳng dám tưởng màng
Gây nên tội ác để mang sau này.**



**Việc phúc thiện đêm ngày xin gắng
Đạo Bồ-Đề nguyện chứng không lui,
Được rồi xin độ muôn loài
Đều cùng thành Phật đời đời yên vui.**

Xin cho con được như lời.

(1 lễ )

SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN RỜI



**CON XIN DỐC LÒNG KÍNH LẠY
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng hết thầy
Phật, Pháp, Tăng ở khắp mười phương.**

(3 lần)



TÁN LƯ' HƯƠNG



**Lò hương vừa chọt đốt lên
Khói bay nghi ngút dưới trên trong ngoài
Khắp cõi Pháp cùng nơi chư Phật
Hết thầy đều sực nức mùi thơm.**



**Chút thành mới động trong tâm
Chư Phật đã hiện chân thân vẹn toàn
Đến đâu kết thành tầng mây tốt
Chúng sinh đều cùng được nhờ hun.**

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát

(3 lần)

THẦN CHÚ SẠCH NGHIỆP MIỆNG

Tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, tát bà ha.

(3 lần)

THẦN CHÚ SẠCH NGHIỆP THÂN

Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, sa bà ha

(3 lần)

THẦN CHÚ SẠCH BA NGHIỆP

**Án! Sa phạ bà phạ, truật đà sa phạ, đạt
mạ sa phạ, bà phạ truật độ hám.**

(3 lần)

THẦN CHÚ AN CÔI ĐẤT

**Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, Án!
Độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha.**

(3 lần)



THẦN CHÚ PHỔ CÚNG DÀNG

**Án! Nga nga năng tam bà, phạ phiệt
nhật la hộc.**

(3 lần)



VĂN PHÁT NGUYỆN



**Cúi lạy Đấng tam giới tôn
Quy mệnh mười phương Phật
Con nay phát nguyện rộng
Thọ trì Tắm Phật Kinh.**

**Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có kẻ thấy nghe
Đều phát lòng Bồ Đề.**

**Hết một báo thân này
Đồng sinh nơi An dưỡng**

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

(3 lần)



KỆ KHAI KINH



Pháp Phật cao sâu rất nhiệm màu
Nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu
Con nay nghe thấy xin vâng giữ
Chân nghĩa Như Lai hiểu thật sâu.

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

(3 lần)

Nam mô Khai Bảo tạng Bồ tát ma ha tát

(3 lần)

Nam mô Đại Bi hội thượng Phật Bồ Tát

(3 lần)

THIÊN THỦ THIÊN NHÂN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI



Nam mô!

Hát la đất na đá la dạ gia.

Nam mô A lị gia,

Bà lô yết đế thước bát la da,

Bồ đề tát đỏa bà da,



**Ma ha tát đỏa bà da,
Ma ha ca lô ni ca da.
Án! Tát bàn la phạt duệ,
Số đất na đất tả.
Nam mô tát cát lị đỏa y môn,
A lị da, bà lô cát đế,
Thất Phật la lãng đà bà.
Nam mô na la cần trì,
Hê lị ma ha bàn đá sa mế,
Tát bà a tha đậu thâu bằng,
A thệ dụng,
Tát bà tát đá na ma bà tát đá,
Na ma bà già,
Ma phạt đặc đậu, Đát diệt tha.
Án! A bà lô, hê lô ca đế,
Ca la đế, Di hê lị,
Ma ha bồ đề tát đỏa,
Tát bà tát bà, Ma la ma la,
Ma hê ma hê lị đà dụng,
Câu lô câu lô yết môn,
Độ lộ độ lộ phạt xà da đế,**



Ma ha phật xà da đế,
Đà la đà la, địa lệ ni
Thất Phật la na, giá na giá na
Ma ma phật ma la, mục đế lệ,
Di hê di hê, Thất na thất na,
A la sám Phật, la xá lợi,
Phật sa phật sám, Phật la xá da.
Hô lô hô lô ma la,
Hô lô hô lô hê lệ, Sa la sa la,
Tất lệ tất lệ, Tô lô tô lô,
Bồ đề dạ, bồ đề dạ,
Bồ đà dạ bồ đà dạ, Di đế lệ dạ,
Na la cần trì, Địa lí sắt ni na,
Bà dạ ma na sa bà ha.
Tất đà dạ, sa bà ha.
Ma ha tất đà dạ, Sa bà ha.
Tất đà dụ nghệ,
Thất bàn la da, sa bà ha.
Na la cần trì, sa bà ha.
Ma la na la, sa bà ha.
Tất la tăng a mục già da, sa bà ha.



Sa bà ma ha a tát đà dạ, sa bà ha.
Giả cát a la tát đà dạ, sa bà ha.
Bà đà ma yết tất đá dạ, sa bà ha.
Na la cần trì bàn già la da, sa bà ha.
Ma bà lệ thắng yết la dạ, sa bà ha.
Nam mô hát la đất na đá la dạ da.
Nam mô a lệ da, bà lô cát đế,
Thước bàn la dạ, sa bà ha.
Án ! Tất điện đô, mạn đá la,
Bạt đà da, sa bà ha.

1 tiếng chuông

NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI



Nam mô Phật Đà da.
Nam mô Đạt Ma da.
Nam mô Tăng Già da.
Nam mô!
Quán Tự Tại Bồ Tát Ma ha tát.
Cụ đại bi tâm giả, đất diệt tha.
Án! Chước yết la phạt đế,



Chấn đa mặt ni,
Ma ha bát đấng mẽ,
Rô rô rô rô để sắt tra,
Thước la a yết lợi,
Sa dạ hồng, phấn sa ha.
Án! Bát đập ma, chấn đa mặt ni,
Thước la hồng.
Án! Bát lạt đà, bát đàn mê hồng.

1 tiếng chuông

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ



Nặng mờ tam mãn đá, mẫu đà năm,
A bát la để, hạ đa xá,
Sa nặng năm, đất diệt tha.
Án! Già già già hế, già hế hồng hồng,
Nhập phạ la, nhập phạ la,
Bát la nhập phạ la, bát la nhập phạ la,
Để sắt tra, để sắt tra, sắt chí li,
Sắt chí li, sa phấn tra, sa phấn tra,
Phiến để ca, thất li duệ, sa phạ ha.

1 tiếng chuông



CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ



Nam mô Phật Đà Da.

Nam mô Đạt Ma Da.

Nam mô Tăng Già a.

**Án! Tát đế hộ rô rô, tát đô rô, chỉ li ba,
cát li bà, tát đạt li, bố rô li, sa phạ ha.**

1 tiếng chuông

PHẬT MÃU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ



Khê thủ quy y tô tát đế,

Đầu diện đỉnh lễ thất câu chi,

Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề,

Duy nguyện từ bi thù gia hộ.

**Nam mô tát đá nẫm, tam miệu tam bồ
đà, câu chi nẫm, đát diệt tha.**

Án! Triết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha.

1 tiếng chuông



**THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT
ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI**



**Án! Nại ma ba cát ngõa đế,
A ba la mật đạp, a ưu lị a nạp,
Tô tất nễ, thực chấp đạp,
Điệp tả la tế dã, đát tháp nghiệt đạt dã,
A la ha đế, tam dục tam bất đạt dã,
Đát nễ dã tháp.**

**Án! Tát lị ba, tang tư cát lị,
Bát lị thuật đạp, đạt la mã đế,
Nghiệt nghiệt nại tang,
Mã ngọt nghiệt đế,
Sa ba ngõa, tử thuật đế,
Mã hát nại dã,
Bát lị ngõa lị sa ha.**

1 tiếng chuông

DƯỢC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN



**Nam mô Bạc Già Phật Đê,
Bệ sái xã, lữ rô bệ lưu ly,
Bát lạt bà, hát la xà dã,
Đát tha yết đa da, a la hát đế,**



**Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha.
Án! Bệ sái thệ, bệ sái thệ,
Bệ sái xã, tam một yết đế sa ha.**

1 tiếng chuông

QUAN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN



**Án Ma Ni Bát Minh Hồng,
Ma hạt nghê nha nạp,
Tích đô đặc ba đật, tích đặc ta nạp,
Vi đật lị cát tát, nhi cán nhi tháp,
Bốc lị tất tháp, cát nạp bổ la nạp,
Nạp bốc lị, đầu thắc ban nạp,
Nại ma lô cát, thuyết la da sa ha.**

1 tiếng chuông

THÁT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN



**Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế,
Đà la ni đế, ni ha la đế, tỳ lê nễ đế,
Ma ha già đế, chân lăng kiền đế sa bà ha.**

1 tiếng chuông



VĂNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ



Năng mô A di đà bà dạ,
Đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha,
A di lị đô bà tỳ,
A di lị đá tất đăm bà tỳ,
A di lị đá, tỳ ca lan đế,
A di lị đá, tỳ ca lan đá,
Già di lị già, già na chỉ đá,
Ca lệ sa bà ha .

1 tiếng chuông

THIỆN THIÊN NỮ CHÚ



Nam mô Phật Đà.
Nam mô Đạt Ma.
Nam mô Tăng Già.
Nam mô Thất Lợi.
Ma ha đề tị da, đát nễ dã tha,
Ba lợi phú lâu na,
Giá lị tam mạn đà đạt xá ny,
Ma ha tỳ ha la già đế,



**Tam mạn đà tỳ ni già đế,
Ma ha ca lợi dã, ba nễ ba ra ba nễ,
Tát lợi phạ lật tha,
Tam mạn đà tu bát lê đế,
Phú lệ na, a lợi na, đạt ma đế,
Ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha di lạc đế,
Lâu bả tăng kỳ đế, hê đế tỳ,
Tăng kỳ hê đế, tam mạn đà,
A tha a nâu bà la ni.**

1 tiếng chuông

Nam mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma Ha Tát

3 tiếng chuông



PHẬT NÓI KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT



Đời nhà Đường, Sa môn Thích Nghĩa Tịnh dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán.

Sa Môn Thích Thanh Giác dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt.

Trích trong Đại Chính Đại Tạng Kinh T16, No.698, p.799c3-p.800c15

Đúng thực như thế, chính tôi được nghe, một thời bấy giờ, Đức Bạc Già Phạm ở thành Vương Xá, trên núi Linh Thứu, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỷ Kheo. Lại có vô lượng vô biên các vị đại Bồ Tát, cùng các Trời Rồng tám bộ quý thần, đều đến hội họp. Lúc đó, Bồ tát Thanh Tịnh Tuệ ở giữa đại chúng, vì lòng thương xót, các loài hữu tình, mà tự nghĩ rằng:

Chư Phật Như Lai, vì nhân duyên gì, được thân thanh tịnh, tướng tốt tròn đầy? Lại tự nghĩ rằng: Hết thấy chúng sinh, may mắn được sinh, vào thời Đức Phật, được gặp Như Lai, thân cận cúng dàng, mà được phúc báo, vô lượng vô biên, không biết sau



khi Như Lai nhập diệt, hết thấy chúng sinh, làm phép cúng dàng, tu công đức gì? Khiến cho hết thấy, các chúng sinh kia, thiện căn tăng trưởng, mau chóng chứng được, rốt ráo quả vị Vô Thượng Bồ Đề. Suy nghĩ thế rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, hở vai bên hữu, lễ sát chân Phật, quỳ gối chấp tay, mà bạch Phật rằng:

Lạy Đức Thế Tôn! Con muốn xin hỏi, ngưỡng mong Như Lai hứa khả. Đức Phật dạy rằng: Nay thiện nam tử, tùy chỗ ông hỏi, ta sẽ chỉ bày. Lúc đó Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ liền bạch Phật rằng:

Lạy đức Thế Tôn! Chư Phật, Như Lai, Ứng Chính Đẳng Giác, vì nhân duyên gì, được thân thanh tịnh, tướng tốt tròn đầy? Lại nữa chúng sinh, được sinh vào đời, gặp đức Như Lai, thân cận cúng dàng, có được phúc báo, vô lượng vô biên, không biết sau khi Như Lai nhập diệt, hết thấy chúng sinh, làm phép cúng dàng, tu công đức gì? Khiến cho hết thấy, các chúng sinh kia, thiện căn



tăng trưởng, mau chóng chứng được, rốt ráo quả vị, Vô Thượng Bồ Đề.

Lúc đó Đức Như Lai, bảo Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ rằng: Lành thay! Lành thay! Ông vì hết thấy, các loài chúng sinh, trong đời vị lai, mà hỏi như vậy, ông hãy lắng nghe, suy xét cho kỹ, như lời Ta dạy, theo đó tu hành, ta sẽ vì ông, mà phân biệt nói.

Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ thưa rằng: Lạy đức Thế Tôn, con xin muốn nghe.

Phật bảo Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ rằng: Nay thiện nam tử! Nên biết, bởi vì bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, từ bi, hỷ xả, giải thoát, giải thoát tri kiến, lực vô sở úy, hết thấy Phật Pháp, Nhất thiết Chủng Trí, đều là thanh tịnh, nên Đức Như Lai thanh tịnh. Nếu mà như vậy, đối với Chư Phật, các Đức Như Lai, dùng tâm thanh tịnh, cúng dàng vô số, hương hoa anh lạc, phan cái đồ ngời, trải trước tượng Phật, trang sức nghiêm tịnh, dâng các thứ hương, nước thơm vi diệu, mà tắm tượng Phật, đốt hương vận



tâm quán tưởng, mùi hương thơm này, xông khắp pháp giới. Lại dùng ẩm thực, đánh trống âm nhạc, đàn ca hát xướng, khen ngợi công đức, của Phật Như Lai, không thể cùng tận, phát nguyện thù thắng, hồi hướng vô thượng, biến nhất thiết trí, nếu làm như vậy, thì sinh công đức, vô lượng vô biên, cho đến chứng được, Vô Thượng Bồ Đề, thường xuyên liên tục, không có thoái chuyển, bởi có làm sao? Vì rằng phúc trí, của đức Như Lai, vô cùng vô lượng, không thể nghĩ bàn.

Này thiện nam tử! Đức Phật Thế Tôn, đủ cả ba thân, một là Pháp thân, hai là Báo thân, ba là Hóa thân, sau khi ta Niết Bàn, nếu muốn cúng dàng, ba thân Phật này, thì nên cúng dàng Xá Lợi, nhưng mà Xá Lợi, lại có hai loại, một là thân cốt Xá Lợi, hai là pháp tạng Xá Lợi, Ngài nói kệ rằng :

Các pháp từ duyên khởi

Như Lai nói là nhân

Pháp kia nhân duyên hết

Là đại Sa Môn nói.



Nếu có người con trai, người con gái, Tỳ Kheo, Tỳ kheo ny và thầy năm chúng, nên làm tượng Phật, nếu như có người, không đủ sức mình, chỉ làm tượng Phật, nhỏ như hạt mạch, xây Tháp chùng như quả Táo, cột phan chỉ như cây Kim, dựng bảo cái nhỏ như vỏ trấu, tôn Xá Lợi chỉ bằng hạt cải, hoặc viết lời Pháp, hay là câu kệ để vào bên trong, dùng các trân bảo, như nói ở trên, để mà cúng dàng, tùy theo sức mình, chí thành ân trọng, coi đó như ta, ở đời không khác. Nay thiện nam tử! Nếu có chúng sinh, làm được như vậy, tối thắng cúng dàng, thành tựu mười năm thứ công đức, thù thắng trang nghiêm.

Một là thường có lòng hổ thẹn.

Hai là phát lòng tin thanh tịnh.

Ba là người ấy tâm chính trực.

Bốn là gần gũi bạn lành.

Năm là nhập vào trí tuệ vô lậu.

Sáu là thường gặp chư Phật.

Bảy là luôn trì chính pháp.



Tám là theo như lời Phật dạy mà tu hành.

Chín là tùy theo ý mình, mà sinh vào nước Phật thanh tịnh.

Mười là, nếu sinh làm người, thường sinh vào nhà đại danh tôn quý, mọi người đều sinh lòng hoan hỷ kính phụng .

Mười một là, nếu sinh làm người, tự nhiên biết niệm Phật.

Mười hai là, các loài ma quân, không dám làm tổn hại đến thân thể.

Mười ba là, luôn ở trong đời ngũ trược ác thế, hộ trì chính pháp, cứu trợ thế gian.

Mười bốn là, thường được mười phương chư Phật gia hộ.

Mười năm là, nhanh chóng thành tựu, năm phần Pháp thân .

Lúc đó Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng :

**Ta sau khi Niết Bàn
Nếu cúng dàng Xá Lợi
Hay xây Tháp phụng thờ
Và tạo tượng Như Lai.**



**Ở chỗ tượng tháp kia
Trang sức Mạn Đồ La
Dùng các loại hương hoa
Bày đặt ở bên trên.**

**Và nước thơm vi diệu
Tắm gội tượng Như Lai
Dâng ẩm thực thượng vị
Hết lòng để cúng dàng.**

**Khen công đức Như Lai
Vô lượng khó nghĩ bàn
Trí thần thông phương tiện
Mau chóng nên bờ giác.**

**Hoặc được thân Kim Cương
Đủ ba hai tướng tốt
Cùng tám mươi vẻ đẹp
Cứu độ khắp quần sinh.**

**Khi ấy Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ, nghe
Phật nói lời kệ rồi, liền bạch Phật rằng:**



Lạy đức Thế Tôn! Không biết chúng sinh, ở đời vị lai làm như thế nào, để tắm tượng Phật?

Đức Phật liền dạy: Này Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ! Hết thấy chúng sinh, đối với Như Lai, khởi tâm chính niệm, đừng chấp hai bên, mê chấp không có, với các phẩm thiện, khởi lòng khát ngưỡng, không có nhàm chán, ba cửa giải thoát, khéo tu trí tuệ, lòng cầu xuất ly, không trụ sinh tử, đối với các loài hữu tình, khởi tâm từ bi, nguyện được ba thân.

Này thiện nam tử! Ta đã vì ông mà nói, pháp Tứ Đế, Thập nhị nhân duyên, Sáu ba la mật, nay lại vì ông và các Quốc vương, Vương tử, Đại thần, Hoàng Hậu, Cung phi, Trời Rồng tám bộ, người cùng quỷ thần, nói phép tắm tượng, trong các sự cúng dàng, thì cúng dàng tắm tượng Phật, ấy là tối tôn, ấy là đệ nhất, còn hơn dùng thất bảo, nhiều như cát sông Hằng, để đem bố thí. Khi tắm tượng Phật, nên dùng Ngưu Đầu, Chiên



Đàn, Bạch Đàn, Tử Đàn, Trâm Thủy, Huân Lục, Uất kim hương, Long Nãi hương, Linh Lăng Hoắc hương, cùng nhiều thứ khác, góp để ở trên, tắm đá thanh tịnh, rồi mài thành bột, lại dùng nước thơm, đựng ở trong đồ thanh tịnh, chọn chỗ đất sạch, để mà làm Đàn, hoặc vuông hoặc tròn, hoặc to hay nhỏ, tùy theo mỗi mùa, trên để bồn tắm, mà rước tượng Phật, để vào chính giữa, rồi lấy nước thơm, để mà tắm tượng, sau đó lại lấy, nước trắng trong sạch, mà tráng tượng Phật. Tất cả thứ nước, dùng ở bên trên, đều phải lọc qua, chớ có làm tổn, hại loài côn trùng, nước tắm tượng xong, dùng hai ngón tay, để mà vớt lấy, để ở trên đầu, từ từ nhỏ xuống, như thế gọi là, giọt nước Cát Tường, nếu chớt rơi xuống, chỗ đất sạch sẽ, thì đừng có mà, dẫm chân lên đó. Lấy khăn mềm mại, để mà lau tượng, khiến cho sáng sạch, đốt các danh hương, mùi hương thơm ngát, khắp cả xung quanh, rồi rước tượng Phật, trở về chỗ cũ.



Này Thiện nam tử! Phép tắm tượng Phật, nếu làm như thế, sẽ khiến cho ông và cả chúng sinh, cùng các trời người, hiện đời phúc lạc, vô bệnh trường thọ, nếu có nguyện cầu, đều được như ý, thân hữu quyến thuộc, đều được yên ổn, lìa xa ba nạn, mãi mãi ra ngoài, cội gốc chúng khổ, không làm thân gái, chóng thành chính giác. Đã an vị rồi, lại đốt các hương, đối trước tượng Phật, một lòng quì gối chấp tay, mà đọc kệ rằng :

Con nay tắm rửa thân Như Lai
Trí tuệ thanh tịnh, đức nghiêm hợp
Cầu mong chúng sinh đời ngũ trược
Pháp thân Như Lai nhanh chóng được.

Giới định tuệ ngũ phận pháp hương
Biến khắp mười phương luôn ngào ngạt
Nguyện khói hương này cũng như vậy
Vô lượng vô biên làm Phật sự.

Lại mong dứt khổ nơi ba đường
Quét sạch nóng sốt hưởng thanh lương



**Đều phát vô thượng Bồ Đề tâm
Xa lìa sông ái lên bờ giác.**

Khi Đức Phật nói kinh này xong, lúc đó ở trong chúng, có vô lượng vô biên Bồ Tát, chứng được Vô Cấu Tam Muội, vô lượng chư Thiên được Trí Bất Thoái, các chúng Thanh Văn, thì cầu quả Phật, tám vạn bốn ngàn chúng sinh, đều phát tâm A Lỗc Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Lúc đó Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ, lại bạch Phật rằng:

Lạy đức Thế Tôn! Hạnh phúc thay, Hạnh phúc thay, Đức Thế Tôn, vì lòng thương xót, lũ con ngày nay, cùng hết thấy chúng sinh, ở đời vị lai, dạy phép tắm tượng Phật, con nay khuyến hóa, Quốc Vương, Đại thần, hết thấy những người, có lòng tin chân thật, vui làm công đức, ở trong mỗi ngày, tắm rửa tôn nghi, được lợi ích lớn, phải nên kính tin, vui vẻ vâng làm.

Phật nói kinh Tắm Phật Công Đức xong .





PHẬT NÓI KINH QUÁN TÂY HÌNH TƯỢNG PHẬT



Tây Tấn , Sa Môn Thích Pháp Cự dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán.

Sa Môn Thích Thanh Giác dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt.

Trích trong Đại Chính Đại Tạng Kinh , T16, No. 695, p. 796, c2-p. 797, b15

Lúc bảy giờ, Đức Phật bảo Ma Ha Sát Đầu, cùng với nhân dân, các trời quỷ thần, một lòng lắng nghe.

Đức Phật dạy rằng: Thân người khó được, đạo vô vi khó gặp, khó sinh vào thời, gặp Phật ra đời. Ta từ vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp trước, làm người bạch y, trải vô số kiếp, tích đức vô lượng, mỗi lần sinh ra, trần trọc trần trở, ở trong năm đường, không tham tài bảo, bỏ thân bố thí, không hề mền tiếc.

Từ khi ta làm, thái tử con vua, vào lúc giờ Dần, khi mặt trời mọc, nhằm ngày mồng tám tháng tư, xuất hiện ở đời, khi ta sinh ra, bước đi bảy bước, chỉ tay phải lên



không, mà nói lời rằng: “ Trên trời dưới đất, duy chỉ có Ta, tối tôn tối thượng, làm thầy Trời người ” .

Thái tử sinh ra, trái đất chấn động, tầng trời thứ nhất, đến Tứ Thiên Vương, sang trời Phạm Thiên, trời Đạo Lợi, mỗi vị chư thiên, trong tay đều cầm, mười hai loại hương, nước thơm các loại, hoa báu nổi tiếng, để tắm Thái tử. Đến tu thành Phật Đạo, mở bày Thánh Pháp, tế độ quần sinh.

Đức Phật nói với nhân dân, chư thiên mười phương: Chư Phật Như lai, đều dùng ngày tám tháng tư, vào lúc nửa đêm, xuất hiện ở đời. Mười phương chư Phật, đều dùng ngày tám tháng tư, vào lúc nửa đêm xuất gia, vào núi tìm đạo. Mười phương chư Phật, đều dùng ngày tám tháng tư, vào lúc nửa đêm, mà thành Phật đạo. Mười phương chư Phật, đều dùng ngày tám tháng tư, vào lúc nửa đêm, mà nhập Niết Bàn.

Đức Phật lại dạy: Tại làm sao mà, chư Phật Như Lai, lấy ngày tám tháng tư? Là



vì lúc đó, giao điểm hai mùa, mùa Xuân mùa Hạ, các tội đã hết, vạn vật sinh sôi, khí độc chưa sinh, thời tiết ôn hòa, không lạnh không nóng, đó chính là ngày Đức Phật đản sinh.

Các Thiện nam tử và thiện nữ nhân, sau khi Như Lai diệt độ, phải nên dốc sức, chí thành niệm Phật, công đức vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn. Khi tắm tượng Phật, quán tưởng hình tượng, như Phật ở đời, được phúc vô lượng, không gì sánh bằng.

Đức Phật lại dạy: Khi ta còn tu, hành đạo Bồ Tát, trải qua ba mươi sáu kiếp, làm Thích Đề Hoàn Nhân, ba mươi sáu kiếp, làm Chuyển luân thánh vương, ba mươi sáu kiếp, làm Phi hành hoàng đế. Những người con Phật, nếu có người nào, lòng lạnh tín tâm, nhớ nghĩ công đức, chur Phật mười phương, dâng các hương hoa phẩm vật, tắm hình tượng Phật, thì cầu nguyện gì, đều được như ý, các trời, rồng, thần, thường theo ủng hộ, chứng minh cho hết.



Đức Phật lại dạy: Nay hỡi các con, thân người khó được, nghe kinh thánh pháp, lại càng khó hơn, nếu có chur thiên, cùng các Trời người, tự mình giảm bớt, phần của vợ con, tài sản của báu, của năm nhà ấy, lấy đó mà mua, các đồ để tắm, hình tượng chur Phật, tưởng như Phật còn tại thế không khác, thì cầu nguyện gì, cũng được như ý. Muốn độ thế gian, giữ đạo vô vi, chẳng chịu luân hồi, cầu gì cũng được. Muốn cầu tinh tiến dũng mãnh, như Đức Thích Ca Văn Phật, đều như sở nguyện. Muốn cầu như bậc, Bồ tát Văn Thù, chứng ngôi bất thoái, đều đi tự tại, giáo hóa chúng sinh, đúng như ý nguyện. Dục cầu giống như, bậc Bích Chi Phật, bậc A La Hán đều được như ý. Lại muốn rời xa, ba con đường ác, thì đều được cả. Nếu muốn sinh lên, trên các cõi Trời, hay dưới nhân gian, hưởng phúc giàu sang, yên ổn an vui, cũng được như ý. Nếu muốn trăm con ngàn cháu, cũng đều được



cả. Hay muốn sống lâu, vô bệnh tự tại, đều được như ý. Người ở thế gian, lòng tham như biển, thà rằng cắt một miếng thịt, ở trên cơ thể, cũng không chịu bỏ, một đồng bố thí, giúp đỡ cho người, lúc sinh ra không mang đến một đồng, khi chết đi cũng chẳng đem được một cắc, tiền tài vật báu, vẫn ở thế gian, lúc chết đi có một mình, nhớ những thống khổ. Cho đến những người, tắm hình tượng Phật, đem những công đức, nối nhau sinh tử, không có kỳ hạn. Đức Phật nói rằng: Nếu có người nào, chỉ một niệm lành, làm các công đức, thì được các trời, thiện thần, trời rồng tám bộ, bốn đại thiên vương, cùng các quyền thuộc, đều cùng bảo nhau, ủng hộ người đó. Tắm hình tượng Phật, thì được quả báo, khi ta sinh ra, thân hình thanh tịnh, nhờ nhân duyên đó, mà thành Phật Đạo.

Đức Phật nói rằng: Nếu đem hương thơm, tắm hình tượng Phật, tự được phúc



trí trang nghiêm, tiếng thom công đức thanh tịnh. Dem các hoa báu, rắc trên chõ Phật, thì được phúc báo thân hình đoan chính, tướng mạo trang nghiêm, không ai sánh bằng. Nếu đem bảo cái tràng phan, dâng cúng nơi Phật, thì được phúc báo, từ khi sinh ra, tự nhiên trên mình, y báu thù thắng, để trang nghiêm thân, không thể sánh lường.

Đức Phật nói rằng: Ta tích công góp đức, hết lòng làm lành, nhất tâm trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến trí tuệ, cho đến khi ta, được thành Phật đạo. Hôm nay nếu mà, có người hiền nào, lòng lành ý tốt, tin theo đạo Phật, mong cầu giải thoát, đem nhiều hương hoa, mà tắm tượng Phật, là họ đều vì, tai ách cha mẹ, bầy đời quá vắng, năm loại quyến thuộc, anh em vợ con, lại vì chúng sinh, ở trong mười phương, sáu đường đau khổ, lại vì nhân dân ngu si, không tin Phật Đạo. Khiến cho đời sau, được sinh làm người, tướng



hảo đoan nghiêm, thân hình trắng đẹp, ai cũng cung kính, thân hình chẳng nhiễm bụi trần. Ở chỗ sinh ra, thường được gặp Phật, ở chỗ sinh ra, thường được gặp Pháp, ở chỗ sinh ra, thường được gặp Tăng. Khiến cho người đó, thông hiểu kinh điển, trí tuệ thông suốt, của Phật điển nói, mười hai bộ kinh, bốn bộ A Hàm, An ban thủ ý, ba mươi bảy phẩm, bốn ý chỉ, bốn ý đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo. Nếu người có trí, tâm cầu Phật đạo, thì liền chứng được, ngôi bất thoái chuyển, khiến cho họ được, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, thân màu vàng kim, mười loại lực, bốn vô sở úy, mười tám pháp bất cộng, miệng nói ra tám loại âm thanh, bay đi tự tại, nhìn không chướng ngại, lại được các Trời rồng, quý thần, mẹ con loài quý, cùng các quyến thuộc ủng hộ người đó. Khiến cho ra vào đều được yên ổn, nếu đi trong núi, cũng chẳng gặp hổ lang



hùm báo, nếu vào trong quân, không bị đao thương, nếu đi sông nước, không gặp sóng lớn, người bệnh trên giường, khiến không gầy còm, quan huyện địa phương, cũng chẳng kêu gọi, bắt bớ nô dịch, vợ con khó sinh, khiến cho yên ổn, nếu làm buôn bán, tài lợi gấp trăm, các tà khí độc, chẳng xâm nhiễu được, nước lửa trộm cướp, oan gia trái chủ, cũng không thể hại, mồm miệng lở loét, khiến cho bình phục, người đó tinh tiến dũng mãnh, không hề hối hận, làm việc bỏ tát, đắc đạo như Phật.

Phật nói

Kinh Quán Tắm Phật Hình Tượng xong .





MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH



**Đức Bồ Tát hiệu Quán tự Tại
Dầy công tu tuệ mới mở mang
Chân Như một ánh linh quang
Chiếu soi năm uẩn đều không có gì.**

**Bát Nhã tuệ soi đi khắp chốn
Dứt mọi đường khốn khổ tai nàn
Xá Lợi ! Tâm chớ nghi nan
Sắc kia nào khác, cái không đâu mà.**

**Cái không nọ nào xa cái sắc
Sắc là không, không sắc như nhau
Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu
Chân không xét cũng một màu thể thôi.**

**Này Xá Lợi ! Nghĩ coi có phải
Những pháp không xét lại thực là:**



**Chẳng sinh, chẳng diệt đó mà
Sạch đơ, thêm bớt cũng là chân không.**

**Ấy vậy phải xét thông mọi nhẽ
Như hư không, sắc vẻ gì đâu
Thọ, tưởng, hành, thức sạch lâu
Nhân, nhĩ, ty, thiệt còn đâu nương nhờ.**

**Thân, ý cũng hững hờ như thế
Lục trần kia cũng kể là không
Đã không nhãn giới suốt thông
Đến ý thức giới cũng không thấy gì.**

**Bởi vô minh nương chi mà có
Bản tính không soi nó phải tiêu
Đã không lão tử hiểm nghèo
Còn đâu già chết hòng theo quấy rầy.**

**Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!
Trí còn không đó, Đắc này được đâu**



**Vô sở đắc là câu tuyệt diệu
Bồ tát xưa khéo liệu đường tu.**

**Chân không bản tính như như
Nhờ tuệ Bát nhã thực hư soi lâu
Không ngăn ngại, còn đâu lo sợ
Mộng tưởng không, tâm chẳng đảo điên.**

**Chân như bản tính thiên nhiên
Niết Bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu
Tam thế Phật, ngôi cao chứng quả
Thấy đều nhờ Bát Nhã tu nên.**

**Bát nhã này rất thiêng liêng
Ấy Đại thần Chú giúp lên Đạo Thiên
Là Thần chú Đại Minh sáng chói
Chú vô Thượng vọi vọi cao xa.**

**Vô Đẳng Đẳng chú ấy mà
Gồm đủ Thần lực thực là tối linh**



**Những khổ não thên thên trừ hết
Lời nói này chân thật chẳng ngoa.**

**Vậy nên Bát Nhã thuyết qua
Đây câu Thần chú niệm ra như vậy:
*Yết đế, yết đế, ba la yết đế,
Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.***

Ma ha Bát Nhã Ba la Mật Đa

3 lần – 1 tiếng chuông

**TỤNG KINH
SÁM HỐI HỒI HƯƠNG VĂN**



Đánh tiếng chuông lớn, đại chúng cùng quỳ, hướng mặt lên Tam Bảo.

**Chúng đệ tử nặng nề nghiệp chướng
Thân tâm thường vọng tưởng bởi bởi
Bỗng nhiên nghĩ ngợi khắp nơi
Xem văn mờ ý đầy vui chất chồng**



Nhằm chữ nghĩa trái âm trong đục
Đọc lẫn dòng lại tụng sai câu
Lệ vào tà kiến không đâu
Hoặc khi quần trí ngồi lâu lơ là.

Đương tụng niệm bỏ ra đi lại
Nói chuyện riêng trễ nải linh tinh
Tâm thời chẳng để vào kinh
Ai mà nhắc nhở lại sinh giận hờn.

Nơi kính cẩn thường xuyên cầu thả
Chốn tịnh nghiêm vương cả bụi nhơ
Thân hình nghiêng ngó láo lơ
Xóc xếch áo mũ, dép dơ vứt bừa.

Kinh sách mở câu cửa rách nát
Tụng chẳng đều ào ạt cho xong
Hương cắm xiêu vẹo chất chồng
Lễ lạy đại khái cúng dâng chẳng thành.



**Thật hổ thẹn việc làm đáng sợ
Con cầu xin sám rửa lỗi lầm
Chư Phật, Bồ Tát, Thiện Thần
Từ Bi thương xót phạm trần vô minh.**

**Khiến công đức tụng kinh kết quả
Được vẹn tròn hết cả ưu tư
Hồi hướng tâm nguyện e như
Hoặc khi dịch thuật dễ dư lỗi lầm.**

**Hoặc chú giải vô tâm thiếu sót
Truyền thụ sai chẳng lọt Thích âm
Những lỗi in, cắt, viết nhầm
Lại lỗi ghi chép, ôm càm, đổi thay.**

**Dù thày, thợ con nay sám hối
Nhờ sức thần tội lỗi tiêu tan
Xe Pháp thường chuyển thế gian
Hàm linh cứu vớt sinh sang liên trì.**



**Nguyện công đức chuyên vì tụng niệm
Hồi hương về chư Thiện Thánh Hiền
Già Lam, Hộ Pháp, Long Thiên
Ba cõi sông núi linh thiêng Tôn Thần.**

**Cầu xin được phúc nhân thụ hưởng
Đạo Bồ Đề thẳng hưởng không sai
Nguyện cho chúng sinh một mai
Cùng vào Bể Tịch Như Lai pháp mầu.**

Đánh chuông, quỳ đọc tiếp.

BÀI NIỆM PHẬT



**Đấng pháp vương ngôi báu tuyệt vời
Khắp tam giới không ai sánh kịp
Thầy chỉ đường khắp cõi Nhân Thiên,
Cha hiền cứu bốn loài đau khổ.**

**Con nay về nương tựa vào cha
Ba nghiệp a tăng kì diệt hết.**



**Tán dương công đức Phật Thế Tôn,
Ức kiếp muôn đời khôn kể xiết.**

**Nam Mô Sa Bà Thế Giới Tam Giới Đạo
Sư Tứ Sinh Từ Phụ Nhân Thiên Giáo Chủ
Thiên Bách Ức Hóa Thân Bản Sư Hoà
thượng Thích Ca Mâu Ni Phật.**

(3 lần)

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

(1 tràng)

Nam Mô Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

(10 biến)

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

(10 biến)

**Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
Bồ Tát**

(10 Biến)





KỶ NGUYỆN

Nay chính là ngày Đức Thế Tôn giáng thế, để hóa độ chúng sinh. Chúng con một dạ vui mừng, cúng dường kỷ niệm. Kính dâng một nén tâm hương, ba nghiệp tinh cần, cúi đầu đảnh lễ, nguyện y lời Phật dạy, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, quyết theo Phật Pháp làm lành, báo đền công ơn hóa độ, tâm Bồ Đề kiên cố, trí tu học vững bền, cùng Pháp giới chúng sinh, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành viên mãn, mau chứng Vô Thượng Bồ Đề, ngưỡng mong Phật Trí cao vời, từ bi chứng giám .

BÀI PHÁT NGUYỆN



**Nguyện trú cát tường, dạ cát tường
Trú dạ lục thời, hằng cát tường
Nhất thiết thời trung, cát tường giả
Nguyện chư Thượng Sư, ai nhiếp thọ.**



Nguyện trú cát tường, dạ cát tường
Trú dạ lục thời, hằng cát tường
Nhất thiết thời trung, cát tường giả
Nguyện chư Tam Bảo, ai nhiếp thọ.

Nguyện trú cát tường, dạ cát tường
Trú dạ lục thời, hằng cát tường
Nhất thiết thời trung, cát tường giả
Nguyện chư Hộ Pháp, thượng ứng hộ.

Nam mô Tăng Phúc Thọ Bồ Tát Ma ha tát
(3 lần)

SÁM ĐẢN SINH



Nhớ xưa Đức Thích Ca văn Phật
Vốn ở tầng Đâu Xuất thiên cung
Cõi trần mắt tuệ đôi trông
Coi chừng bề khổ mệnh mông không bờ.

Đấng Tịnh Quang từ xưa thụ ký
Cho nên Ngài quyết chí giáng sinh



Sa Bà cỡi ấy hiện hình
Ra tay cứu vớt chúng sinh đắm chìm.

Vậy có nước Ca Tỳ Na Vệ
Tịnh Phạm Vương là vị anh quân
Ma Da đệ nhất phu nhân
Có phần phúc hậu lại phần anh hoa.

Mượn cửa ấy thật là xứng đáng
Giáng sinh ngày mồng tám tháng tư

Dưới gốc cây vườn Lâm Tỳ
Dấu thiêng sử sách còn ghi rành rành.

Thuở sơ sinh dung hình tươi tốt
Vẽ hào hoa ngọc chuốt vàng chương
Ba mươi hai tướng lạ thường
Tất Đạt Đa mới gọi thường là tên.

Vừa bảy ngày nhà huyền phát lộc
Dì nâng niu đến lúc trưởng thành
Nếp nhà đã sẵn thông minh
Thiên tài chẳng nọ học hành mới hay.

Lên bảy tuổi tìm thầy dạy dỗ
Chẳng bao lâu văn võ toàn tài



Lầu thông kinh sử trong ngoài
Pha nghề đoán số đủ mùi cầm thi.

Mười lăm tuổi đương thì anh tú
Lập lên làm thái tử đông cung
Vua cha dạy để ngôi Rồng
Phòng khi trăm tuổi nói dòng trị dân.

Mười bảy tuổi rùng xuân đương độ
Kén cho người vạ lúa trăm năm
Dây loan hòa hiệp sắt cầm
Vườn xuân sớm đã mấy lần khuê loan.

Phú quý đã nhân gian thực phẩm
Lại vui vầy chấn ẩm chiếu êm
So le thiết tính triền miên
Chẳng ham danh lợi, chẳng thềm vinh hoa.

Ngày nhàn hạ theo cha dạo cảnh
Tình nông dân nghĩ trạnh lòng thương

Cày bừa một nắng hai sương
Sớm khuya dầu dãi mọi đường gian chuân.

Bị đánh đập kìa thân vật vĩa
Lại cơ hàn mọi nỗi gian nan



Chim muông sâu bọ tương tàn
Trần gian khổ kiếp mấy vòn thương tâm.

Ngồi gốc cây trầm ngâm tư lự
Rắp tìm phương cứu độ cho đời
Trong lòng từ đáy chẳng vui
Thương chúng sinh những ngậm ngùi
khôn nguôi.

Niềm tu đạo càng ngày càng quyết
Lòng phụ vương khôn xiết buồn rầu

Đêm ngày luống những lo âu
Đặt ra mọi cách để hầu tắm thân.

Kén năm trăm cung tần mỹ nữ
Lại bày trò ca vũ mua vui
Cho Người mắng sự ăn chơi
Nhãng bề đạo đức mà nguôi nổi lòng.

Ngờ đâu trí Đông cung đã quyết
Lòng xuất gia không chút biết lười
Mặc ai hát múa vui chơi
Nổi riêng riêng những đứng ngồi
không yên



Nhân đạo gót bốn môn thành nội
Gặp phải cảnh chúng sinh tương tàn

Ôm đau chết chóc toi bời
Ngán thay cho cái kiếp đời long đong.

Bước ngại bước nghĩ khôn đường nghĩ
Chờ gặp thầy tu sĩ du phương
Cùng nhau ngả nón bên đường
Chuyện trò như gởi can tràng từ khi.

Tháng ngày những bậc đi tu đạo
Những mọi đường khổ não vô thường

Tám thân giải thoát nhẹ nhàng
Không còn sinh tử tư vương luân hồi.

Nghe thầy giảng mấy lời đạo lý
Lòng Đông cung vui vẻ vô ngần
Tạ Thầy trở gót rời chân
Lòng tu đã quyết niệm trần không vương.

Bèn nhang lúc lên đường cảnh vật
Quyết bỏ nhà chẳng đoái vợ con
Bùi ngùi ra cửa Bắc môn
Thề không chúng đạo chẳng còn qua đây.



Cùng Sa Nặc tở thầy rảo bước
Gần Tiên Sơn qua nước Na Ma
Cắt râu tóc mặc cà sa
Đoạn cho Sa Nặc về nhà báo tin.

Vua được tin bụng liền nghĩ ngợi
Biết lòng con không nổi ngăn ngừa
Bền sai bọn Kiều Trần Như
Theo đi hầu hạ sớm trưa tu hành.

Đường khổ hạnh lại thành vương gi
Công tìm thầy kể cũng lắm phen
Mong cầu cho thấu đạo hiền
Gót chân dạo khắp mọi miền giang sơn.

Muốn đạo hưởng tìm đường Tâm đã
Khấp luống công chẳng gặp thầy hay
Chi bằng tu lấy thân này
Có công mài sắt có ngày lên kim.

Cùng đồ đệ thăm tìm lạc thú
Đất Nhu lâu là chốn thanh tu
Gia công suy nghĩ đạo màu
Niết Bàn giải thoát ở đâu chốn này



Nghe chiếu cố đêm ngày tỉnh tọa
Sáu năm trời rỗng rã chẳng ngơi
Chim đâu chan cỏ chiêm dùi
Hạt vừng hạt gạo cầm hơi thánng ngày.

Thân chẳng quản mình gày mặt võ
Đạo chưa thành luống khổ công phu

Một mình suy nghĩ đắn đo
Sát trần ghen tức đường tu khó lòng.

Liên đứng dậy xuống sông tắm mát
Lại gặp người dâng bát sữa tươi
Lòng thành chẳng lẽ chối người
Ăn rồi mát mẻ thanh thoi lạ lùng.

Bọn Trần Như nóng lòng nghĩ cạn
Vội tưởng thầy đã nản công phu
Cùng nhau tìm chốn thanh tu
Phát tâm chính nghĩa thầy trò một khi.

Xa đồ đệ chẳng hề nản chí
Núi trượng đầu vắng vẻ rừng xanh
Rằng ngồi suy nghĩ một mình
Thề không chúng đạo quyết tình không đi.



Bốn tám ngày huyền trì giác ngộ
Lúc thanh siêu vừa tỏ sáu hai
Hào quang sáng rực phương trời
Bao nhiêu ma chướng tức thời lánh xa.

Soi thấy khắp Sa Bà thế giới
Dứt sạch trong mọi nỗi mê lầm
Bồ Đề ngộ được chân tâm
Tính năm tháng Phật ba mươi tuổi tròn.

Đạo diệt khổ trọng môn Tứ Đế
Lại phát minh Thập Nhị nhân duyên

Trăm đường dù trái thiên miên
Luân hồi nhân quả liền liền không sai.

Đường bất chính đưa người lạc phách
Xe ngũ thừa đón khách chân tu
Vô minh phá sạch mây mù
Vớt người bể khổ qua đò bến mê.

Đạo đã chứng Bồ Đề vô thượng
Lòng đoái thương vô lượng chúng sinh

Nỗi chìm bể nghiệp mênh mông
Niết Bàn vui thú một mình sao đang.



Phật mới nghĩ tính đường hoá độ
Lòng chẳng quên tới lũ Trần Như
Ân cần đã lắm công phu
Đường tu luống những mịt mù mền
thương.

Thương bọn ấy lòng đương mê mẩn
Phật nhân tiền mà vẫn chưa hay
Cùng nhau bàn bạc mông dầy
Lên đường còn tưởng nhớ ngày xưa kia.

Kịp khi ấy dung nhi Phật tướng
Rực hào quang đổi dáng thay hình
Cùng nhau thất sắc cả kinh
Khấu đầu thụ giáo chí thành quy y.

Đem chính pháp khắp đi truyền bá
Đạo từ bi giáo hoa cho đời
Từ đây công đức Như Lai lưu truyền
Tam Bảo nơi nơi phụng hành.

Đường tu tập đã thành giáo hoá
Lối quang hà trở gót quê hương
Mấy lời râu lại phụ vương
Niềm tu đạo hiếu hai đường vẹn hai.



Dạy vợ hiền mấy lời đạo lý
Dạ quần thoa mà nghĩ xấu sa
Cúi đầu ôm gót liên hoa
Nghe lời cảm kích lệ hoà chan chan.

Tình phụ tử bàng hoàng man mác
Dắt con hiền dạo bước ngoại thành
Đề huê trong chốn rừng xanh
Mấy lời đạo lý đĩnh ninh ghi lòng.

Tình gia tộc phạm công để dạ
Dấu hoạt mây thoát đã băng hà
Hằng hà một giải bắc nam
Bốn phương đất chiếu, màn trời
thên thên.

Khi lập quyền đàn kinh thuyết Pháp
Lúc kỳ phiên di tập môn đồ
Khấp hoà thôn đã thanh tu
Vườn trong mền đức nhân phu đẹp lòng.

Nghe chính pháp tây đông vận chuyển
Tám mươi năm mãn nguyện nhân hoà
Một ngày trên hội Linh sơn
Giáo truyền tâm Pháp Niết Bàn tìm vui.



**Gương đạo Pháp đời đời ghi để
Dấu hoa đàm bước tuệ còn đây
Thần thông biến hoá ai hay
Chí thành Phật ở Tâm này mà ra.**

000



**BÀI TỤNG
TRONG DỊP LỄ KHÁNH ĐẢN**

**Đệ tử hôm nay
Gặp ngày khánh đản
Một dạ vui mừng
Cúi đầu đỉnh lễ.**

**Thập phương Tam Thế
Điều ngự Như Lai
Cùng Thánh Hiền Tăng
Chúng con cùng.**



**Pháp giới chúng sinh
Bởi thiếu nhân lành
Thấy đều sa đọa
Tham sân chấp ngã.**

**Quên hẳn đường về
Tình ái si mê
Tù trong lục đạo
Trăm dây phiền não.**

**Nghiệp báo không cùng
Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân
Dủ lòng lân mẫn
Không nở sinh linh thiếu phúc.**

**Nặng kiếp luân hồi
Đêm dày tăm tối
Đuốc tuệ rạng soi
Nguyện cứu muôn loài.**

**Pháp dùng phương tiện
Sa Bà thị hiện
Thích chủng thọ sinh
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành.**



Vua Tịnh Phạn phúc sinh con thảo
Ba mươi hai tướng tốt
Vừa mười chín tuổi xuân
Lòng từ ái cực thuần.

Chí xuất trần quá mạnh
Ngai vàng quyết tránh
Tìm lối xuất gia
Sáu năm khổ hạnh rừng già.

Bấy thất nghiêm tịnh thiên tòa
Chứng thành đạo quả
Hàng phục ma binh
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh.

Muôn vật thấy đều nhờ ơn tế độ
Chúng con nguyện
Dứt bỏ dục tình ngoan cố
Học hỏi đức tính quang minh.

Cúi xin Phật tổ giám thành
Tư bi gia hộ
Chúng con cùng pháp giới chúng sinh
Chóng thành đạo cả.





BÀI TỤNG NIỆM NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO

**Hào quang chiếu diệu
Sáng tỏa mười phương
Ngộ lý chân thường
Phá màn hôn ám.**

**Đệ tử lòng thành bái sám
Trước điện dâng hoa
Cúng dường Phật Tổ Thích Ca
Ba ngôi thường trụ.**

**Đệ tử chúng con
Nhân lành chưa đủ
Nghiệp báo theo hoài
Nay nhờ văn Phật Như Lai.**

**Giáng trần cứu độ
Sáu năm hạnh khổ
Bấy thất tham thiền
Ma oán dẹp yên.**

**Thần long che chở
Chứng lục thần thông**



**Lộ chiếu minh tinh
Đạo thành Chính giác.**

**Trời người hoan lạc
Dậy tiếng hoan hô
Năm mươi năm hóa độ
Ba trăm hội đàm kinh.**

**Cứu phàm ngu thoát khỏi mê đồ
Tiếp hiền thánh siêu sinh Tịnh độ
Muôn đời xưng tán
Vạn đức hồng danh.**

**Đệ tử chí thành
Lễ bày kỷ niệm
Tâm hương phụng hiến.**

**Gọi chút báo ân
Ngửa trông Vô Thượng Pháp vương
Tư bi gia hộ**





PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI



**Đệ tử chúng con từ vô thí
Gây bao tội ác bởi lầm mê,
Đắm trong sanh tử đã bao lần,
Nay đến trước đài Vô thượng giác.**

**Biển trần khổ lâu đời lưu lạc
Với sinh linh vô sở điều tàn
Sống u hoài trong kiếp lầm than
Con lạc lối không nhìn phương hướng.**

**Đàn con dại từ lâu vất vưởng
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng
Xin hướng về núp bóng Từ quang
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước.**

**Bao tội khổ trăm đường ác trực
Vì tham, sân, si, mạn gây nên
Con hôm nay giữ trọn lời nguyện
Xin sám hối để lòng thanh thoát.**



**Trí Phật quang minh như nhật nguyệt
Từ Bi vô lượng cứu quần sinh
Ôi từ lâu ba chốn ngục hình
Giám giữ mãi con nguyên ra khỏi.**

**Theo gót Ngài vượt qua khổ ải
Nương thuyền từ vượt bể ái hà
Nhớ lời Ngài bờ giác không xa
Hành thập thiện cho đời tươi sáng.**

**Bỏ việc ác để đời quang đấng
Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng
Con nguyện được sống đời rộng rãi.**

**Con niệm Phật để lòng nhớ mãi
Hình bóng Người cứu khổ chúng sinh
Để theo Ngài trên bước đường lành
Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ.**

**Chúng con khổ nguyện xin tự độ
Ngoài tham, sân, si, hận ngạt trời
Phá si mê trí tuệ sáng ngời
Con nhớ Đức Di Đà lạc quốc.**



**Hư không kia quyết có ngày thay
Lòng thề nguyện hàng ngày vâng giữ
Đệ tử và tất cả chúng sinh
Đồng phát nguyện Phật đạo viên thành.**

**Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.**

**Nguyện sinh Tây phương Tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh
Bất thoái Bồ Tát vi bạn hữu.**

**Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng sinh
Giai cộng thành Phật đạo.**



PHÚNG KINH



**Phúng kinh công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.**

**Thập phương Tam thế nhất thiết Phật
Chư tôn Bồ tát ma ha tát
Ma ha Bát Nhã ba la mật.**

**Tứ sinh cửu hữu đồng đẳng hoa tạng
Huyền môn bát nạn tam đồ
Cộng nhập Tỳ Lư tính hải**

**Nam Mô Sa Bà Thế Giới Tam Giới Đạo
Sư Tứ Sinh Từ Phụ Nhân Thiên Giáo Chủ
Thiên Bách Úc Hóa Thân Bản Sư Hoà
thượng Thích Ca Mâu Ni Phật.**

(3 lần)




TAM TỰ QUY




Con tự quy y Phật rồi
Cầu cho hết thấy muôn loài chúng sinh
Đều hiểu thấu rõ ràng Đạo cả
Lòng Bồ đề rộng mở từ đây.

(1 lễ )

Con tự quy y Pháp rồi
Cầu cho hết thấy muôn loài chúng sinh
Hiểu thấu hết nghĩa Kinh, Luật, Luân
Trí tuệ như bể lớn khôn lường.

(1 lễ )

Con tự quy y Tăng rồi
Cầu cho hết thấy muôn loài chúng sinh
Tu sửa hết việc mình việc chúng
Không hề còn chút chướng ngại chi.

(1 lễ )

Nguyện trước chư Phật Thánh Hiền
Con xin đem hết mọi duyên phúc này
Cầu cho khắp cả muôn loài
Đều cùng thành Phật con nay ơn nhờ.



MƯỜI CÔNG ĐỨC ÁN TÓNG KINH, TƯỢNG PHẬT

- ❖ Một là, những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ.
- ❖ Hai là, thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch.
- ❖ Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái của đời trước cũng như đời này.
- ❖ Bốn là, các vị Hộ pháp thiện thần thường ủng hộ nên những lời dạy xoa ác quỷ, rắn độc hùm beo lánh xa không dám hãm hại.
- ❖ Năm là, tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiện sáng, khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt.
- ❖ Sáu là, chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời.
- ❖ Bảy là, lời nói, việc làm trời người hoan hỉ, đến đâu cũng được mọi người kính mến, ngợi khen.
- ❖ Tám là, ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân.



- ❖ Chín là, vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phúc lộc tròn đầy.
- ❖ Mười là, hay vì tất cả chúng sinh trồng các căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sinh làm ruộng phước điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng. Sanh ra nơi nào cũng được thấy Phật, nghe pháp, phước huệ rộng lớn, chúng đạt lục thông, sớm thành Phật quả.
- ❖ **ÁN QUANG TÔ SƯ DAY:** “Án tống Kinh, tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp hội chúc thọ, thành hôn, cầu phước, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ đề ấn tông, để đồng cội phước đức cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.





韋馱菩薩

NAM MÔ HỘ PHÁP VI ĐÀ TÔN THIÊN BÒ TÁT



Kinh Công Đức Tắm Phật

KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Chịu trách nhiệm xuất bản
NGUYỄN CÔNG OÁNH

Biên tập: Nguyễn Thị Quỳnh
Sửa bản in: Thích Giác Nghiên
Bìa: Thích Giác Nghiên
Trình bày: Thích Long Minh.



In 1.000 bản, khổ 16x 24cm, tại Hà Nội.
Số xuất bản: 342-2008 CXB/397-140/TG.
In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2012.

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

*** The Vows of Samantabhadra ***

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

*** The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra ***

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.
May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

【越文：浴佛功德經】

財團法人佛陀教育基金會 印贈

台北市杭州南路一段五十五號十一樓

Printed and donated for free distribution by

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415

Email: overseas@budaedu.org

Website: <http://www.budaedu.org>

Mobile Web: m.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not to be sold.

KINH AN TỔNG KHÔNG ĐƯỢC BÁN

Printed in Taiwan

6,000 copies; December 2015

VI230-13721

